

Vraag het aan Morya



Durf origineel te zijn

“Je zal ontdekken dat je geen dubbelganger hebt, dat er niemand is die precies is zoals jij, maar dat je alleen staat, met je eigen ideeën, met je eigen aanvoelen, met je eigen originaliteit, met je manier van doen en dat er in jou geen behoefte is om na te bootsen.

Wanneer je dit leert zien, dan kom je in een werkelijk alleen zijn, in een uniek zijn en dat heeft een grote betekenis. Want als je dat kan waarmaken, dan weet je dat je jezelf aan het vinden bent en dat je stukje bij beetje dat zelf tot volheid kan brengen.

Dus de eerste beweging van het ontdekken wie je zelf bent, is eigenlijk proberen en durven alleen te staan met de dingen die in jou leven en die niet in anderen leven, want dat is werkelijk zo.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 1: ‘Kunstenaars van het leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 218

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


